

1967 NSV-3 SCHOOLUITWISSELING JICIN – TSJECHIË

Versie 1.2 170122



In 1967 hebben de leerlingen van klas-4 aangevuld met leerlingen uit klas-3 drie weken deelgenomen aan een schooluitwisselingsprogramma met leerlingen van scholen uit JICIN Tsjechië.

Wij zijn daar uiterst gastvrij ontvangen en onder begeleiding van een KGB agent hebben wij diverse dagtochten mogen maken naar Praag, BRNO, Harachov, Spyncleruw Mlyn, kastelen en ander natuurschoon.

De eerste twee weken zijn wij ondergebracht in een kamplocatie Homole even buiten JICIN en de laatste

week zijn alle leerlingen ondergebracht bij de families thuis.

Van de docenten waren mee directeur Van leeuwen, Joop Demon en Jan van de Kolk. In augustus van datzelfde jaar zijn de Tsjechische leerlingen in Nederland geweest en ondergebracht bij de diversie families.

Hieronder een paar sfeerbeelden uit die periode. Namen zijn terug te vinden op de website www.genealogie-rene-martens.nl onder NSV 110 jaar.



1967 NSV-4 Schooluitwisseling JICIN – Tsjechië

Na zoveel jaren blijkt nu 50 jaar later deze reis bij iedereen een diepe indruk heeft achtergelaten. Hierbij nog meer foto's. Wie nog contact heeft met leerlingen uit Tsjechië graag contact opnemen met René.
Film Tsjechië. Van Angelique Demon heb ik de films ontvangen die haar vader Joop Demon heeft gemaakt, geweldig toch. De film wordt nog digitaal opnieuw bewerkt na een ernstige computer breakdown.

Notulen bestuursvergadering 20 december 1966:

„Er bestaat voor leerlingen van de U.L.O.-school gelegenheid tot uitwisseling met Tsjecho-Slowakije. De kinderen reizen per bus en de kosten bedragen f 120,—. De ouders van de kinderen verplichten zich een kind uit dat land ook veertien dagen gastvrijheid te verlenen”.

Aan de ouders van de leerlingen der vierde klas.

L.S.

Het ligt in de bedoeling van de school in samenwerking met de Nijmeegse Jeugd- raad en de Vereniging voor Internationaal Jeugdverkeer te komen tot een school- uitwisseling met een school in Jicin in Tsjecho-Slowakije.

Het plan is, dat de leerlingen van onze school dit jaar naar Jicin gaan en dat het volgend jaar de Tsjechoische groep in Nijmegen wordt terugontvangen.

Indien U wenst, dat Uw zoon of dochter aan deze uitwisseling deelneemt, dient U zich wel bereid te verklaren om in 1968 een Tsjechoisch meisje of jongen terug te ontvangen (gedurende veertien dagen onderdak en pensioen te verschaffen).

Te dien einde is hieronder een door U te ondertekenen verklaring opgenomen.

Nadere informatie:

periode: Nijmegen naar Jicin 22 juni - 8 juli

reis: vervoer Nijmegen-Jicin v.v. per grote ruims bus, overnachting in jeugd- herberg

prijs: ongeveer f 125,-

controle: alle groepen, die door bemiddeling van bovengenoemde organisaties Oosteuropese landen bezoeken, kunnen ingeval van bepaalde omstandigheden onmiddellijk contact opnemen met de Nederlandse Ambassade in het betref- fende land. De Ambassade wordt op de hoogte gesteld van periode verblijf aanstelling en naam van de groep. Zij heeft ook het te bezoeken object gecontroleerd.

verblijf: De Nijmeegse groep verblijft met de Tsjechoische groep in een school-jeugd- hotel in de bergen.- onderbrenging- verzorging en excursies vrij.

De Tsjechoische jongeren verblijven in Nederland gratis bij hun gastheer.

programma: bergwandelingen- sportwedstrijden- excursies naar interessante plaatsen in de omgeving en een tocht naar Praag. Het programma wordt in nauw overleg met de Jeugdraad opgesteld.

N.B. Het maximum aantal deelnemers is ± 25. Bij meerdere aanmeldingen zal er geloot moeten worden.



Reis naar JICIN

De deelnemers ontvangen in Jicin een bedrag van ± 160 T.Kronen als zakgeld, dit komt ongeveer overeen met een bedrag van f 35,- à f 37,-.

Invoer vreemd geld.

Vanuit Nederland mogen geen T.Kr. worden ingevoerd.

Nederlands geld is wel toegestaan, maar moet aan de Slowaakse grens worden aangegeven.

Ik zou het echter op prijs stellen, dat dit wordt nagelaten om moeilijkheden te voorkomen.

Ook tegenover onze gasten, die bij hun verblijf in Nederland slechts kunnen beschikken over het door ons te verstrekken zakgeld, lijkt me dit reëler.

Reisschema

Vertrek uit Nijmegen- station 7.00 uur op 22 juni

Aankomst Kitzingen am Main ± 17.00 uur, bijzondere omstandigheden voorbehouden.

Vertrek Kitzingen 23 juni na het ontbijt,

aankomst Jicin ± 17.00 uur van die dag.

Vertrek uit Jicin op 7-7 na het ontbijt, overnachting in Kitzingen en aankomst Nijmegen ± 18.00 uur op 8-7.

Wat de deelnemers moeten meenemen

slaapzak en 2 lakens.

toiletartikelen

zakmes, theedoek voor onderweg

lunchpakket voor de heenreis

mes, lepel, vork

paspoort (G E L D I G)

sportieve kleding voor bergwandelingen ets.

nette kleding

zwempak, sportbroekje- en -sportschoenen

stevige wandelschoenen

extra onderkleding, sokken en bovenkleding

kleine reistas voor excursies etc.

en wat men zoal verder op reis meeneemt.

FOTOGRAFIEKEN

Dit is toegestaan; voor duurdere camera's dient echter een douanebewijs te worden aangevraagd bij de Afd. Aandijzen - Belastingkantoor.

Het was voor die tijd een bijzondere reis en ervaring en bezochten vele plaatsen in dit toen nog Oost Blok land.

- Verblijf nabij Homole – Jicin
- Praag
- Spydleruw Myln
- BRNO
- Kost Castle
- Jidelna Castle
- Sychrov Castle
- Prachovske Skaly
- Jimolice meer

TSJECHOSLOWAKIJE 1967

Een unieke gebeurtenis in de geschiedenis van de Nijmeegse Schoolvereniging. Via de Nijmeegse Jeugdraad kregen we van de Stichting R.Q., een organisatie, die zich bezighield met jeugdreizen, een uitnodiging om mee te doen aan een schooluitwisseling met Tsjechoslowakije. Er bestond een mogelijkheid voor subsidie en dhr. v. Leeuwen bezocht de Tsjechische ambassade. Na de nodige correspondentie met o.a. de contactpersoon Heda Kirlova, lerares Duits, werd de uitwisseling een feit.

We vertrokken per bus. Bij de grens van Tsjechoslowakije was er een oponthoud van ± 2 uur, nadat bleek, dat één van de passen niet was getekend. Na een telefoontje naar Praag konden we de reis voortzetten.

We kwamen aan in Jecir; het hele dorp was uitgelopen om ons te begroeten. Na de kennismaking op de school gingen we naar het buitenverblijf, dat de leerlingen zelf hadden gebouwd van bruikbare materialen uit afbraakwoningen. Na 9 dagen werden we bij de leerlingen thuis geplaatst, waar we erg gastvrij werden onthaald. We hebben er o.a. kerken, druipsteengrotten, de Poolse grens (waar niet mocht worden gefotografeerd), Praag en Brno bezocht.

Hetzelfde jaar in de zomervakantie kwamen de Tsjechen op wederbezoek. Er werd een boottocht gemaakt naar de Deltawerken en we deden mee aan de fietsvierdaagse. Het Tsjechische volkslied werd gespeeld en de vlag gehesen. De Tsjechen mochten Duitsland niet in, er moesten eerst visa gehaald worden.

Verdere uitstapjes waren: het Kröller-Müller museum, bezoek Naarden naar het graf van Comenius, iedereen die heeft deelgenomen aan deze schooluitwisseling, zal er een fijne herinnering aan hebben overgehouden, want het was een unieke gebeurtenis, die niet herhaald kon worden omdat de Russen in 1968 Tsjechoslowakije binnenvielen.

Riet Hondelink-Bos
met informatie van dhr. v. Leeuwen



Kasteel Perenstein





De deelnemers

Docenten: Dhr. Van Leeuwerden†, Joop Demont†, Jan van der Kolk†.

Leerlingen: Hermien Bharos, Ruud van Bentem, Riet Bos, Hetty Blankert, Guus van den Boogaard, Aldert Breebaart†, Roland Delcliseur, Marcel van Doorn, Ton Geerling†, Pieter van Haal†, Guus Houtzager, Ingrid Hofman, Kees Kuit, Henk Kwakkernaat, René Martens, Gerda Michels, Wouter Middleton, Dick Moraal, Rob Papendorp, Jally Stein, Anjo Tangerink.

En dan bijna 50 jaar later...



Mei 2014 Jally, René, Gerda & Anjo.

Van Carla Klaassen (Gilmore): Nogmaals dank voor het leuke weekend in Sionshof mede door jouw inspanning en die van jouw team. Ik vond de film van 1967 erg leuk en heb mezelf diverse malen voorbij zien komen. Kan niet wachten op de DVD/CD uitvoering. Dan zou ik er graag 2 kopieën van hebben omdat ik een aan mijn vriendin wil sturen.

Ze heette toen **Lida Filsakova**. Haar moeder was onderwijzeres Duits/Engels vandaar dat ik redelijk met haar kon communiceren. Sindsdien is ze afgestudeerd als arts op de Karels universiteit in Praag (waar ik bij was), getrouwd met Josef Blecha dus ze heet nu Blechova. Ze heeft twee zonen gekregen Josifek (daar ben ik peetmoeder van) en Vojta. Josifek werkt in de IT en Vojta is arts net als zijn moeder. Lida's man was ingenieur tijdens het communistische bewind maar is na de Fluwelen Revolutie de politiek ingegaan. Ze wonen nu in Kolin, een stadje 100 km ten oosten van Praag.



1967 Lida bij de familie Bos

Kamp Homole / Ostruzno anno 2016



Zie tevens de namenlijst met foto van alle deelnemers. In 2017 is het alweer 50 geleden en dit is aanleiding om in de zomer van 2017 weer een bezoek te brengen aan JICIN.

Spindleruv Myln

Prachovski Skaly

Maravsky Grotten

Kost Castle

JICIN

BRNO

PRAAG

